

'DE MOED TOT DE STILTE – IN HET DIGITALE TIJDPERK'

Bezinnings- en provinciedagen van de redemptoristen van de provincie St.-Clemens
op Pinkstermaandag 25 en dinsdag 26 mei 2026 in Kleef (D)

UITNODIGING TOT AANMELDING

Voor de bezinningsdagen van de provincie St.-Clemens hebben we ook dit jaar weer een uitstekende spreker gezocht – en gevonden – namelijk de kapucijn Ludger Schulte. Zijn cv en zijn expertise (zie hieronder) vormen een kleurrijk geheel. Als religieus is hij actief in het onderwijs, de wetenschap, geestelijke begeleiding en counseling, en als auteur van spirituele en theologische teksten. Hij staat bekend om zijn degelijke, originele en authentieke stijl. We kijken uit naar zijn impuls over het bovengenoemde thema.

PROGRAMMA

Maandag 25 mei 2026 (pinkstermaandag)

14.30 uur: Aankomst en welkom

15:00 uur: Impuls

16.00 uur: Persoonlijke bezinning

17.00 uur: Uitwisseling in het plenum

17:30 uur: Avondgebed

18:00 uur: Diner

19:15-21:00 uur: Impuls, persoonlijke bezinning en mogelijkheid tot gesprek

Vanaf 21:15 uur: Recreatie

Dinsdag 26 mei 2026

08:00 uur: Ontbijt

08:40 uur: Ochtendgebed

09:00 uur: Impuls

10:00 uur: Persoonlijke reflectie

10:45 uur: Koffiepauze

11:00 uur: Kerkdienst

12.15 uur: Lunch

14:00 uur: Einde

Praktische zaken

De bezinningsdagen vinden plaats in de Wasserburg Rindern (bij Kleef). Zie:

<https://www.wasserburg-rindern.de/>

Meld je alsjeblieft uiterlijk 1 mei bij mij, Eric Corsius, aan. Het e-mailadres is e.corsius@stclemens.org. Na 1 mei zal ik dan contact opnemen met individuele deelnemers met het verzoek om een gebedsmoment vorm te geven.

Alle deelnemers – religieuzen en leken – wordt gevraagd een kostendekkende bijdrage van € 160,- te betalen, die kan worden overgemaakt op de rekening van het provinciaal in Bonn (zie hieronder) o.v.m. ‘provinciedag 2026’. Na de overmaking is de aanmelding voor beide partijen bindend.

Wie om gegronde redenen geheel of gedeeltelijk van deze bijdrage vrijgesteld wil worden, kan zich vertrouwelijk bij mij of de provinciaal melden. Personen zonder eigen inkomen kunnen contact opnemen met de huisoverste om een oplossing te bespreken.

Bankgegevens

IBAN: DE07 3707 0060 0603 2999 00

BIC: DEUTDEDK

Over de spreker

Prof. P. Dr. Ludger Ägidius Schulte OFM Cap, geboren in 1963, is een van de invloedrijke stemmen binnen de theologie van het religieuze leven in Duitsland. Na zijn intrede in de kapucijnenorde en zijn priesterwijding in 1990 specialiseerde hij zich in de dogmatiek, met als zwaartepunt de theologie van de spiritualiteit, maar daarbij verloor hij nooit de menselijke persoon uit het oog, zoals blijkt uit zijn aanvullende opleiding in godsdienstpsychologie. Zijn loopbaan voerde hem van de stadspastoraal in Frankfurt tot de functie van geestelijk begeleider in het priesterseminarie van het bisdom Limburg (D) onder bisschop Franz Kamphaus. In 1997 werd hij docent dogmatiek en dogmageschiedenis aan de PTH Münster. In 2006 werd hij daar benoemd tot hoogleraar dogmatiek en sinds 2014 is hij er rector. Van 2009 tot 2025 was hij medeverantwoordelijk voor de vorming van opleiders van de religieuze instituten en de bisdommen. In nevenfuncties slaat hij de brug tussen academische excellentie enerzijds en spirituele praktijk in economie, politiek en kerk anderzijds.